

Gelukkig Nieuwjaar vanuit Los Angeles!



Hallo lieve lezer!

Allereerst: gelukkig nieuwjaar! Hopelijk heb je fijne feestdagen gehad en is het nieuwe jaar goed begonnen.

Het is alweer januari 2024 en dat betekent dat ik inmiddels twee maanden in Amerika zit. En er valt weer genoeg te vertellen!

De laatste paar weken van het afgelopen jaar waren vrij rustig op de basis. Omdat de basis twee weken dicht ging voor Kerst en Oud en Nieuw stond alles in het teken van afsluiten en alles opruimen, zodat we in het nieuwe jaar een frisse start konden maken. Dit gaf mij de kans om te werken aan wat decoratie voor de podcast-studio waar ik aan mag werken, en om daar wat ideeetjes voor te bedenken hoe we die kunnen verbeteren. Voor het eind van ons werkjaar hebben we met een groep van de basis samen een verjaardag gevierd in de Americana, een winkelcentrum dat heel leuk was versierd voor Kerst. We zijn gebleven tot het donker was om alle kerstlichtjes ook te kunnen zien.



Op 19 december, onze laatste werkdag van het jaar, kwamen ook Rick, Emma en Alphie om mij op te halen om bij hen Kerst en Oud en Nieuw te komen vieren. Ondanks dat we tussen Kerst en Oud en Nieuw allemaal flink ziek zijn geweest (alleen voor Alphie duurde het gelukkig niet langer dan een dag) hebben we samen een super gezellige tijd gehad.

Op 2 januari hebben Rick, Emma en Alphie mij teruggebracht naar LA en op 3 januari was het meteen weer tijd om aan het werk te gaan. Het werktempo ligt meteen een stukje hoger dan het eind van afgelopen jaar, dus het was meteen hard aan de bak. Dat maakt wel dat de dagen ook snel voorbij vliegen.



Ik merk dat ik langzamerhand begin te wennen aan mijn taken, en begin te ontdekken waar mijn krachten liggen en waar ik nog veel bij te leren heb. In de administratie van het gastenverblijf merk ik dat ik wel enige ervaring heb uit mijn tijd uit Israël. Natuurlijk zijn er hier en daar wel dingen anders en is dit geen

gastenverblijf zoals ChristChurch in Jeruzalem, maar de ervaring helpt wel! En in het mediateam word ik nog steeds enthousiast als we leuke verhalen kunnen vertellen, terwijl ik dingen als het maken van promotiemateriaal moeilijker vind. Soms is dat spannend, want ik verwacht snel van mijzelf dat alles meteen goed gaat. Maar aan de andere kant is het ook fijn om dan te weten dat we YWAM niet als een bedrijf willen runnen, maar dat we als een familie willen zijn waar we elkaar steunen. Ook juist in de overgang naar het leven in een andere cultuur (want ook al is Amerika een Westerse cultuur net als Nederland, ik heb hier toch ook wel te maken met cultuurshock en veel dingen die anders zijn dan thuis) is het fijn om te weten dat je samen bent met mensen die hetzelfde meemaken, en dat we elkaar daarin kunnen steunen.

De eerste vrijdag van onze werkweek hebben we met de hele basis gevast en gebeden om te zien wat Gods plan is voor het komende jaar, zowel voor de basis als geheel, als voor ieder persoonlijk. De bemoediging die daar voor mij voornamelijk uit kwam, was dat ik mezelf mag zijn hier. Ik hoef niet bang te zijn dat ik teveel ben of dat ik tekort zal schieten. God weet waarom Hij mij hier geroepen heeft en dat is goed!

Ook zijn we de afgelopen week bezig geweest met de voorbereiding voor outreach in Los Angeles. Op maandagmiddag werk ik mee met outreach in Hollywood en op vrijdagmiddag in de buurt. We hebben gebeden en gebrainstormd voor ideeën en ik ben erg enthousiast over wat er komen gaat. In de buurt mag ik creatief gaan nadenken over hoe we nieuwe contacten mogen leggen en hoewel ik dat best spannend vind, zie ik er ook naar uit om met mijn team daarmee aan de slag te gaan! We willen spelletjes gaan spelen in het park en dat openen voor anderen, mensen in de buurt helpen met klusjes, buurtbarbecues houden, en mensen uit de buurt uitnodigen om te komen eten. Maar Hollywood heeft toch vooral mijn hart. We hebben daar al supergave contacten voor samenwerking en hebben leuke plannen voor hoe we



meer betrokken kunnen zijn bij wat God doet in Hollywood. We hopen bijvoorbeeld binnenkort samen te gaan werken met één van de schrijvers van Marvel, die heeft voorchristen is, en denken we erover om een paar workshops te volgen om de hele filmindustrie beter te begrijpen. Wat we precies gaan doen en wat de verdere plannen zijn, daarover binnenkort meer!

Voor nu gaan we met frisse moed en nieuw enthousiasme het nieuwe jaar in. Ik ben ontzettend dankbaar dat je meeleeft, dankbaar voor je steun en je gebed! Zelfs op dagen dat het misschien niet lastig ben, en weet ik zeker dat ik op de goede plek ben. Elke keer als ik bewust om mij heen kijk, als ik de prachtige plek zie waar ik mag wonen en werken, als ik de mensen zie waarmee ik mag werken, voel ik me zo ontzettend gezegend! En dat is een bemoediging! Tot snel en God bless,

Jolinde

YWAM, of Youth With A Mission, is een wereldwijde christelijke organisatie met als hoofddoel om God te kennen en Hem bekend te maken. Toen de organisatie werd opgericht in 1960, was het de droom van Loren Cunningham, de oprichter, om jongeren wereldwijd toe te rusten in zending. Inmiddels hebben we locaties in bijna alle landen over de hele wereld, werken tienduizenden mensen mee van alle leeftijden, en worden nog steeds mensen toegerust om de zending in te gaan, in alle gebieden van de maatschappij.

Heb je de keuze gemaakt om dit werk in Los Angeles maandelijks te steunen, of heb je vragen? Dan kun je contact met mij opnemen via mijn emailadres, linnevandijk@gmail.com, of via Whatsapp: 06-23469765.

Financieel steunen kan via Stichting Jeugd m.e. Opdracht, NL38RABO0326521062. Vermeld dan in de beschrijving 'Media en Evangelie FP 2250'. Giften zijn hier belastingaftrekbaar. Je kunt ook steunen via PayPal: linnevandijk@gmail.com

Deze e-mail is verzonden aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede ontvangst voegt u linnevandijk@gmail.com toe aan uw adresboek.