

Winter in Los Angeles

Hallo lieve lezer!

Het is nog maar twee weken geleden dat je voor het laatst van mij hebt gehoord. Maar omdat Kerst voor de deur staat en er al veel te vertellen is, is hier vandaag een update vanuit het zonnige Los Angeles!

De afgelopen weken stonden vooral in het teken van mijn plekje vinden, taken toebedeeld krijgen, en daarmee aan de slag gaan! Op één van de eerste dagen hadden we als nieuwe staffleden (naast mij is er nog een ander meisje nieuw, en nog een echtpaar) een welkomstontbijt met de basisleiders, waar we meer hoorden over de visie van de basis in Los Angeles, wat er nu gedaan wordt en wat de toekomstplannen zijn, en hoe wij daar deel van kunnen zijn.



Omdat ik hier al eerder ben geweest voelde het wel meteen als thuis. Ik voelde me meteen welkom in mijn nieuwe huisje en hoewel het natuurlijk even wennen is om nieuwe taken op te pakken, word ik goed ingewerkt, en het zijn gelukkig ook taken die ik leuk vind om te doen.

Mijn dagelijkse taken op dit moment zijn de administratie voor het gastenverblijf voor YWAM'ers en vrienden en familie van staff en studenten hier, en ik ben deel van het mediateam. Nu aan het einde van het jaar zijn beide taken erg rustig. De basis gaat binnenkort voor twee weken dicht voor Kerst en Oud & Nieuw, maar zodra we weer open gaan en het nieuwe kwartaal begint gaan we weer volop aan de slag. In het mediateam mag ik me gaan richten op het inrichten en perfectioneren van de nieuwe podcast-studio. Afgelopen week hebben we daar onze eerste podcast opgenomen en dat was ontzettend leuk om te doen. We filmen de podcasts ook, dus ik was echt weer terug op een set waar we de set moesten ontwerpen en belichting en camera's moesten opstellen.



Daarnaast zijn we er meerdere keren op uit geweest voor straatevangelisatie. Vandaag vertrekt de DTS (Discipleship Training School) op outreach naar het buitenland, maar tijdens hun lesfase gaan zij er ook twee keer per week op uit om te evangeliseren of om in de buurt mensen te helpen met praktische dingen. Ik ben met hen meegeweest naar de Walk of Fame in Hollywood om te evangeliseren. Daar stond deze enorme kerstboom!

Ook ben ik meegeweest voor evangelisatie op Venice Beach. Vorig jaar ben ik daar ook een paar keer geweest en dat vond ik altijd geweldig, dus ik vond het super leuk om dit keer ook mee te mogen. We hebben met een paar mensen gepraat en hebben basketbal gespeeld met Bruce, een man die al in de 70 is. Hij komt daar elke dag om met andere mensen te basketballen. Later kwam er nog een andere man bij die last had van zijn knie, en één van onze teamleden mocht voor hem bidden voor genezing. Waarschijnlijk kan ik vaker mee naar Venice Beach en naar Hollywood, dus daar zie ik heel erg naar uit in het nieuwe kwartaal!

Daarnaast ga ik in het komende kwartaal ook met een andere YWAM'er, Tiana, aan de slag met voorbereidingen voor een film- en acteurschool. We hopen in september al te beginnen met het eerste seizoen daarvan. In april mag ik waarschijnlijk meewerken met de DTS - of in

ieder geval met de eerste drie maanden - dus we hebben een druk jaar voor de boeg!

Gisteravond hebben we met de basis samen een kerstfeestje gevierd. Samen lekker eten (iedereen maakt wat klaar en zo delen we samen), een sneeuwparty met schuim, en Secret Santa waarbij iedereen een cadeautje voor iemand had gekocht. Ik heb heerlijk warme sokken gekregen, en chocolade! Daarna hebben we met een klein groepje Home Alone gekeken.



Het begint nu langzamerhand door te dringen dat ik hier nu echt voor langere tijd ben. Dit is niet voor een paar weken of voor drie tot zes maandjes, ik zit hier echt voor een paar jaar. Ik heb er jarenlang van gedroomd om fulltime in de zending te werken en nu ben ik hier echt. Het is echt begonnen. En ik ben er zo, zo dankbaar voor.

En ik ben dankbaar voor jouw betrokkenheid! Dankzij jouw gebed en jouw steun is het mogelijk dat ik hier zit. Heel erg bedankt daarvoor!

Op 20 december vertrek ik weer voor eventjes naar Nevada om Kerst en waarschijnlijk Oud&Nieuw door te brengen met Rick en Emma, en daarna gaan we hier op de basis weer volop aan de slag. Dus voor nu zeg ik: alvast fijne Kerstdagen, een supergezegend Nieuw jaar, en tot de volgende keer!

God bless,
Jolinde

YWAM, of Youth With A Mission, is een wereldwijde christelijke organisatie met als hoofddoel om God te kennen en Hem bekend te maken. Toen de organisatie werd opgericht in 1960, was het de droom van Loren Cunningham, de oprichter, om jongeren wereldwijd toe te rusten in zending. Inmiddels hebben we locaties in bijna alle landen over de hele wereld, werken tienduizenden mensen mee van alle leeftijden, en worden nog steeds mensen toegerust om de zending in te gaan, in alle gebieden van de maatschappij.

Heb je de keuze gemaakt om mij maandelijks te steunen, of heb je vragen? Dan kun je contact met mij opnemen via mijn emailadres, linnevandijk@gmail.com, of via Whatsapp: 06-23469765.

Financieel steunen kan via Stichting Jeugd m.e. Opdracht, NL38RABO0326521062. Vermeld dan in de beschrijving 'Media en Evangelie FP 2250'. Giften zijn hier belastingaftrekbaar. Je kunt ook steunen via PayPal: linnevandijk@gmail.com

Deze e-mail is verzonden aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u linnevandijk@gmail.com toe aan uw adresboek.