

Liturgie voor de dankdienst voor het leven van

Carla Kwakkel-Peppink



22 november 2023
Evangeliegemeente Shekinah te Dronten

Mededelingen Danielle Harstra van Jager uitvaartbegeleiding

Binnendragen van Carla door de familie

Onder muziek van Christian Verwoerd met het lied “Dan toch”

Woord van welkom

Zingen opwekking 123 Groot is uw trouw

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.

Er is geen schaduw van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde

die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

refrein

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:

Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

refrein

Zingen opwekking 733 Tienduizend redenen.

1. De zon komt op, maakt de morgen wakker

Mijn dag begint met een lied voor U

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen

Laat mij nog zingen als de avond valt

Refrein

Loof de Heer, o mijn ziel O mijn ziel
Prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit O mijn ziel
Verheerlijk zijn heilige Naam

2.Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen
Tienduizend redenen tot dankbaarheid

Refrein

3.En op die dag, als mijn kracht vermindert
Mijn adem stukt en mijn einde komt
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid

Refrein

Woorden van dankbaarheid door Bert en Janne

Zingen opwekking 836 U bent door en door goed

Geen pen kan ooit beschrijven ,hoe liefdevol U bent
Heel Uw wezen is doordrenkt ,met goedheid ongekend
In U is geen duister te vinden

U bent door en door goed ,U bent in en in liefde
Tot het einde aan toe, zal Uw trouw mij omringen
U bent door en door goed, U bent in en in liefde
Tot het einde aan toe. zal mijn hart zingen
U bent door en door goed

Geen lied dekt ooit de lading, van Wie U bent voor mij
Uw hart vol vriendelijkheid, maakt dat mijn ziel beleidt:
U alleen verdient al mijn aanbidding

U bent door en door goed ,U bent in en in liefde
Tot het einde aan toe, zal Uw trouw mij omringen
U bent door en door goed, U bent in en in liefde
Tot het einde aan toe. zal mijn hart zingen
U bent door en door goed

Als ik hoog op de bergtop sta, U mij met zegen overlaadt:
Ik hef mijn handen omhoog en ik verhef mijn stem
Ook wanneer ik U niet begrijp, en de pijn overweldigt mij
Ik hef mijn handen omhoog en ik verhef mijn stem

U bent door en door goed ,U bent in en in liefde
Tot het einde aan toe, zal Uw trouw mij omringen
U bent door en door goed, U bent in en in liefde
Tot het einde aan toe. zal mijn hart zingen
U bent door en door goed

Woord verkonding

Thema “Dankbaarheid en de trouw van God”

Zingen Opwekking 849 Goedheid van God

Ik hou van U; uw genade blijft me dragen;
Dag aan dag, in de palm van uw hand.
Van de morgen tot de avond,
Als ik weer slapen ga,
Zing ik steeds van de goedheid van God.

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,
Zing ik steeds van de goedheid van God.

Uw zachte stem leidde mij door al mijn dalen.
U was dichtbij, in mijn donkerste nacht.
Heer, ik ken U als een Vader,
Ik ken U als een vriend.
Ik leeft met U, in de goedheid van God.

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,
Zing ik steeds van de goedheid van God.

Uw goedheid is altijd bij mij,
Is dag en nacht bij mij.] 4x
Uw goedheid is altijd bij mij,
Is dag en nacht bij mij.]

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,
Zing ik steeds van de goedheid van God.

Ja, ik zing van de goedheid van God.

Dankgebed en voorbede

Zingen Opwekking 377 Wat de toekomst brengen moge

Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalme moed!.

Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister als ik in de hemel kom.

Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand'len, dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land.

Zegenbede

Zingen opwekking 818

(terwijl Carla wordt uitgedragen door de familie)

Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus
Eenmaal heelt U iedere wond
Heel de oude wereld verdwijnt
De pijn voorbij

Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus
Eenmaal zal het duidelijk zijn
Alle zorg en wanhoop verdwijnt
De angst voorbij

Refrein

Op die dag, in de hemel
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn
Dan zijn wij bij Jezus
En klinkt het overwinningslied

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus
Kan genade heerlijker zijn
En U maakt ons anders en nieuw
Op die dag

Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus
Eenmaal is het vechten voorbij
Dan zien we Uw macht en Uw pracht
Op die dag

Refrein 2x

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus
Kan genade heerlijker zijn?
En U maakt ons anders en nieuw
Ja, U maakt ons anders en nieuw
U maakt ons anders en nieuw
Op die dag

Op die dag, in de hemel
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn
Dan zijn wij bij Jezus
En klinkt het overwinningslied
En klinkt het overwinningslied

De crematie vind plaats in besloten kring

Iedereen is uitgenodigd om na de dienst een kop koffie of thee
te drinken in de kerk.

Mijn lief,
 Ik ben je schuilplaats en je kracht
 Ik ben er altijd, ook in de moeite
 Heb je het moeilijk?
 Weet dat Ik bij je ben en je NOOIT los zal laten
 Ik ben je maatje in alle benauwdheden
 Dus, mijn lief,
 Wees niet bang! Ook niet als de aarde schudt
 en de grond onder je voeten wegzinkt
 Als een vreselijke ramp je treft
 wees niet bang!
 Al verdwijnen de bergen in het hart van de zee,
 al dreigen en schuimen de wateren,
 al wankelen de bergen
 Wees niet bang, want ik ben bij je
 Ik hou van je
 in Mij ben je veilig
 Ik ben je schuilplaats en je kracht
 Vlieg naar omhoog en weet:
 Mijn eeuwige armen zijn onder je!
 Mijn lief
 er is een plaats, dicht bij mij
 waar de rivier je vreugde geeft; jij mag er wonen
 het is een heilige plek
 een stad die nooit wankelt, want ik woon daar
 De koninkrijken der aarde en de steden op aarde komen ten val
 er blijft niets van ze over
 Maar de plaats waar wij wonen, zal nooit wankelen
 Er is tumult in de naties
 maar als Ik mijn stem verhef, dan smelt de aarde
 Mijn lief
 Ik ben de Almachtige, Ik ben je
 Ik ben de God van Jakob, jouw sterke burcht
 Kom met me mee: Ik wil je mijn werken laten zien
 er zal verwoesting op aarde komen, die ik bewerk,
 want Ik wil boog en speer verbreken
 Ik ben bij machte het schild van de boze in het vuur te vernietigen
 Mijn lief,
 Ik ben bij je!
 Daar kan iets en niemand ooit iets aan veranderen
 Ik ben bij je VOOR EEUWIG
 Ik, de God van Jakob ben jouw burcht
 in Mij ben je veilig, zegt de Heer

Geschreven door Carla Kwakkel in 1996 gebaseerd op Psalm 46