

Jaarverslag 2021

Evangeliegemeente Shekinah



Jaarverslag 2021

Ook het jaar 2021 is weer tot een einde gekomen, we hebben een bewogen jaar achter de rug, een jaar met veel uitdagingen en veranderende omstandigheden, maar gelukkig is onze Heer en Heiland onveranderlijk en mochten en mogen we op Hem vertrouwen in alle omstandigheden.

Afgelopen jaar hebben we mooie en verdrietige momenten mogen meemaken, we hebben ervaren dat je op beide momenten elkaar heel hard nodig hebt, bij de mooie momenten om het met elkaar te delen en te vieren en de verdrietige om elkaar te troosten en te weten dat we om elkaar heen staan. We zien dat de trant van het delen via de bidstond app groep een vlucht heeft genomen, hierin konden we m.n. op de momenten dat we niet samen mochten komen, toch op de hoogte blijven van elkaar en vooral elkaar in gebed omringen op de momenten dat het spannend en nodig was.

Ook dit jaar hebben we weer een aantal lockdowns gehad, waarbij we met een hele kleine groep samen konden komen, we hebben de technische ondersteuning van de stream zeer weten te waarderen, er gaat dan ook een speciale dank uit naar de technische dames en heren die dat elke keer weer zo goed geregeld hebben. We hebben alle zondagen gekeken in hoeverre we open konden zijn en met hoeveel mensen dat verantwoord kon, dankzij de goede ventilatie en ons ruime gebouw is dat gelukt. Wel werd daar verschillend over gedacht door de verschillende gemeenteleden, maar in onderling overleg hebben we dat goed kunnen inpassen.

Doordat er meer ruimte is in de kerk dan bij mensen thuis is er ook veel meer dan voorheen gebruik gemaakt van de verschillende ruimtes, om o.a. de kringen te laten samenkomen, waarbij de geadviseerde afstand gemakkelijker gehouden kon worden voor degene die daar meer rekening mee moeten houden. We zien dan ook dat het gebouw intensiever gebruikt wordt en dat is een mooie ontwikkeling. Ook is er een 18+ kring ontstaan en maken de tieners, gebruik van de boot, als ze op vrijdagavond samenkomen. Alle tieners in één keer in het gebouw is dan aan de drukke kant. We hebben dit jaar een mooie intensieve bijbelstudie over het boek openbaring mogen organiseren (in samenwerking met Wim Grandia) die tevens online te volgen was. We zagen dat daar veel interesse voor was en zullen dit thema in de toekomst vaker de revue laten passeren. Komend jaar beginnen we met een Gaven van de Heilige Geest training verzorgt door Willem en Vera Fiege, waarin we niet alleen theoretisch bezig zullen zijn, maar ook vooral praktisch met oefenen en ons uitstrekken naar meer van de Heilige Geest en meer van God. We zien dan ook uit naar wat deze vernieuwing ons als Shekinah gaat brengen en hoe we nog meer zichtbaar mogen zijn in Dronten.

Het was altijd een verlangen om ons gebouw zo intensief mogelijk te gebruiken voor allerlei activiteiten en daar wordt dus steeds meer gebruik van gemaakt. Afgelopen jaar is de tiener opwekkingsband gaan oefenen in ons gebouw, ze komen ca. 1 keer per maand samen om o.a. de opwekkingsactiviteiten te ondersteunen en oefenen dan een hele zaterdag in Dronten. Daarnaast maakt de CMA (Christian Motorcyclists Association) met enige regelmaat gebruik van de ruimtes om te vergaderen en elkaar te ontmoeten.

Ons gebouw moet daarom goed worden onderhouden en schoongemaakt, daarvoor zetten heel veel vrijwilligers zich in, heel veel dank gaat dan ook uit naar de mensen die niet zo opvallen, maar er elke keer zijn om alle activiteiten mogelijk te maken. Tevens hebben we besloten alle binnen ruimtes te voorzien van een nieuwe kleur, zodat alles er weer fris en netjes uitziet. Daarnaast is besloten om de bovenramen op afstand te kunnen verduisteren om zo de opbrengst van de beamer te verhogen. We hebben in de laatste algemene leden vergadering besloten, dat we voor onze eigen energie voorziening, zonnepanelen gaan installeren, zodat we qua stroomverbruik, energie neutraal zijn. Dit zal begin 2022 uitgevoerd gaan worden.

De (nieuwe)traditie van 1 keer per jaar een klussendag te hebben, is ook in 2021 geweest, een dag waarin we met een grote groep gemeenteleden, de klussen die blijven liggen of waar meerdere mensen voor nodig zijn met elkaar aanpakken. Die dag is er tevens door een aantal mensen gezorgd voor de inwendige mensen en dat maakt het een echte gemeente activiteit, die voor herhaling vatbaar blijft.

Er hebben ook een aantal mensen de gemeente verlaten door verhuizing, of door in een andere gemeente te gaan dienen, we wensen al diegene heel veel zegen toe op te plek waar God jullie nu wil hebben en gebruiken. Gelukkig zijn er ook een behoorlijk aantal mensen bij gekomen waardoor we als gemeente ongeveer even groot blijven. Alle nieuwe gasten, gast-leden en leden van harte welkom en we hopen dat jullie, je binnen de gemeente thuis zullen voelen en dat God jullie op een bijzondere manier kan gebruiken om de gemeente nog mooier te maken met de vele gaven en zegeningen die Hij wil geven. We zien ook een grotere groep mensen uit het AZC komen, vooral mensen uit Iran momenteel, maar ook uit andere landen, we mogen nog steeds een 2-wekelijkse Bijbelstudie verzorgen al was dat met alle maatregelen wel passen en meten. Maar het is dankbaar werk dat een groep mensen, vanuit Shekinah elke keer weer doorgang laat vinden, we zien veel zegen en mensen die voor het eerst hun hart aan de Heer geven en dat is waarvoor we het mogen doen. Hem doorgeven in fysieke en geestelijke zin.

Het pinksterweekend hebben we afgelopen jaar op een heel bijzondere manier gevierd, op de Camping Koelioere in Biddinghuizen, we stonden met een grote groep op de Camping en er waren veel daggasten die ook een of een aantal dagen mee kwamen doen. Dit was na een lockdown weer een hele verademing om zo met elkaar op te trekken, als Opwekking wederom niet kan doorgaan is dit een mooi en goed alternatief. Bedankt aan de mensen die dit hebben georganiseerd het was een top weekend.

Afgelopen jaar waren er een aantal wijzigingen in de samenstelling van het leidersteam, [REDACTED] heeft even mee gedraaid in het team, maar heeft om gezondheidsredenen toch moeten afzien van het oudste schap. [REDACTED] hebben in de zomer afscheid genomen als oudste en diakenen. We zijn heel dankbaar voor jullie inzet en bidden dat jullie, na een rust periode, je plek waar God jullie wil gebruiken binnen de gemeente, mogen innemen. [REDACTED] is na een tijdelijke rust periode weer terug gekomen als diaken.



Kortom weer een jaar waarin we mochten groeien, door samen “de kerk” te zijn. We willen dan ook via deze weg alle vrijwillige medewerkers bedanken voor de inzet van afgelopen bewogen jaar. Ook dank ik alle teams die een bijdrage hebben geleverd aan dit jaarverslag. U kunt op de volgende pagina’s de jaarverslagen van de verschillende teams lezen, waarin een nog beter beeld wordt gegeven van de activiteiten van afgelopen jaar.

We zien dan ook met verwachting uit naar het nieuwe jaar.

Namens het Leidersteam

