

Gebedspunten:

- voor hen die vanwege schuld of schaamte niet bij God durven komen. Dat zij Christus ontmoeten als Verlosser
- onszelf, dat wij God blijven eren, ook als wij zijn aanwezigheid niet ervaren
- voor de kerk(en): om bemoediging en creativiteit om in deze tijd vol beperkingen de aanbidding en de lofzang gaande te houden
- dat ook via de moderne middelen als streaming van diensten, internet, YouTube telkens weer nieuwe mensen geraakt worden door het evangelie van Jezus Christus en discipel van Hem willen worden

'22

**week
van
gebed**
voor eenheid

weekvan
gebed.nl