

## Suriname: Koemar en Miena Bhageloe



Wij zijn Koemar en Miena Bhageloe. In 1979 zijn we naar Nederland gekomen. Hier kregen we drie kinderen die intussen allemaal getrouwd zijn. In 2008 begon God te spreken dat we terug naar Suriname moesten gaan. Het duurde best wel even voordat we hier echt gehoor aan gaven, maar begin 2013 waren we er eindelijk klaar voor.

Wat doen we in Suriname: voornamelijk pastoraat. God stuurt gewonde mensen naar ons toe. We mogen hen 'verbinden' en helpen, God maakt ze weer gezond. Als ze weer gezond zijn gaan ze terug naar de gemeenschap waar ze vandaan komen. Ook geven we de mensen feedback. We zijn tot de ontdekking gekomen dat één op één pastoraat heel belangrijk is. We krijgen mensen van alle leeftijden. Ook ontvangen we leidinggevende mensen om bij ons tot rust te komen.

Wil je meer informatie over ons werk? Of wil je onze nieuwsbrief? Stuur dan een e-mail naar [mienakoemar@gmail.com](mailto:mienakoemar@gmail.com).

Groeten van Miena & Koemar