

Algemeen Jaarverslag 2019

2019 weer een jaar voorbij, een jaar met mooie momenten en een jaar met minder mooie en verdrietige momenten. Dit is het jaar verslag over het jaar 2019 van Evangeliegemeente Shekinah.

We hebben een jaar achter de rug waarin we een heleboel mooie dingen mochten meemaken als gemeente, momenten van Doop, overgave aan God, vergeving geven en ontvangen, nieuwe mensen welkom heten, veel activiteiten hebben gehad waarin mensen op hun terrein en met hun passies God mogen ontmoeten. Momenten van gezamenlijk gebed, gezamenlijke lofprijs en aanbidding, binnen de geborgenheid van de kringen elkaar dienen en voor elkaar klaarstaan.

Ook zijn er verdrietige zaken geweest, mensen die de gemeente verlaten door verhuizing, door zich niet meer thuis voelen, door ziekte niet meer kunnen komen, of zomaar ineens niet meer bij ons zijn door overlijden.

De vele mooie en verdrietige momenten zijn zoals in de bijbel omschreven het leven van de gemeente, waarin we blij mogen zijn met elkaar en verdriet mogen hebben met elkaar, alles in Hem verbonden en met Hem erbij. Als één lid lijdt, lijden alle leden mee, als één lid eer ontvangt delen alle leden in de vreugde, als één lichaam mogen we dat ervaren.

We kunnen ook ons gebouw ter beschikking stellen voor allerlei activiteiten die door ons ondersteund worden of die gelinkt zijn aan onze missie en visie, Dit jaar zijn daarvan een aantal voorbeelden: YWM (jeugd met een opdracht) heeft voor hun DTS (discipelschapstraining) een training gehad van een paar dagen waarbij er ook bij verschillende gemeenteleden is overnacht; We hebben verschillende vrouwenactiviteiten gehad voor zowel leden als niet leden, CMA (Christelijke Motorclub) hebben hun bestuursvergaderingen regelmatig in ons gebouw en zo zijn er nog vele activiteiten te noemen al met al dat is de bedoeling van ons gebouw dat het ingezet wordt ter bevordering van het koninkrijk van God.

Dankbaarheid is ook een punt wat we niet onbenoemd willen laten, wat een geweldige inzet zien we bij heel veel mensen, iedereen draagt zijn steentje bij om samen de gemeente te vormen. Een van de mooie dingen was de klusdag, waarbij we met heel veel gemeenteleden (en tieners) in een dag heel veel klussen in en rond de kerk mochten doen, super leuk en gezellig, maar ook efficiënt en effectief. En de vele onzichtbare inzet van het elke keer de container aan de weg zetten tot het verven van een wand, het onderhoud van de technische installaties, de open-deur bijeenkomsten, het vertalen van de diensten. Het is geweldig dat we dat allemaal kunnen doen met elkaar.

Een jaar om al met al met overheersende dankbaarheid op terug te kijken.

Het leidersteam